



TONEELVERENIGING LABAN

Het Kindeke Jezus in Vlaanderen

Liederen

Stil - le nacht, hei - li-ge nacht, al - les slaapt, een - zaam waakt

bij het kind - je 't hoog - hei - li-ge paar, rond de krib - be zingt d'en - ge-len-schaar.

Slaap in he - mel-se rust, slaap in he - mel-se rust.

GAUDETE

Gaudete gaudete Christus est natus
ex Maria virgine, gaudete.

Tempus ad est gratiae hoc quod optabamus
carmina laetitiae devote redamus.

Deus homo factus est naturam erante
mundus renovatus est a Christo regnante

Ergo nostra contio psallat jam in lustro
benedicat domino sallus regi nostro.

DEN ENGEL GABRIËL

Den engel Gabriël kwam naar benee,
hij bracht een boodschap voor Maria mee:
gij zult een zoon ter wereld brengen
in een stal,
het is de zoon van God, Gloria

Wees niet bevreesd de Heer die is met jou
gij zijt voor Hem de uitverkoren vrouw
het kind dat gij zult dragen
in uw moederschoot
het is de zoon van God, Gloria

Maria boog het hoofd en zei heel zacht:
ik draag het kind waarop de wereld wacht,
de naam die ik hem geven zal is Jezus
het is de zoon van God, Gloria

WAT MOET IK DENKEN

Wat moet ik denken van mijn vrouwe?
Z'is zwanger en 't is niet van mij.
Ze zullen zeggen dat ik moet trouwen
ik loop er als bedrogen bij.
Maar Jozef, nee, 't is 't kind van God,
u treft geen oneer, schand of spot

Ik zal dit land voorgoed verlaten,
de schande is mijn groot verdriet
Een zoete troost kan mij niet baten,
een halve vader ben ik niet.
Maar Jozef, nee, 't is 't kind van God,
u treft geen oneer, schand of spot

ALS IN DE KOUDE EN WINTERSE DAGEN

Als in de koude en winterse dagen
een man en een vrouw om logies komen
vragen,
doe hen dan open en schenk hen wat
wijn,
nodig hen uit om je vrienden te zijn,
nodig hen uit om je vrienden te zijn.

Blijft elke deur voor hun neus gesloten
en worden zij overal uitgestoten,
doe hen dan open en schenk hen wat
wijn,
nodig hen uit om je vrienden te zijn,
nodig hen uit om je vrienden te zijn.



LIED VAN DE STER

Zie daar een ster aan de hemel zo blinken
zie daar een ster aan het wijds firmament.
Dat is de sterre die wij moeten volgen,
zij wijst de wegen die gij nog niet kent.
Zij wijst de wegen, zij wijst de wegen,
zij wijst de wegen die gij nog niet kent.
Dat is de sterre die wij moeten volgen,
zij wijst de wegen die gij nog niet kent.

Dat is de sterre die ons wel zal wenken
naar een nieuw rijk, naar het beloofde land
waar de heer Jezus zijn leven zal schenken
voor ieder mens van gelijk welke stand.
Voor ieder mens, voor ieder mens,
voor ieder mens van gelijk welke stand,
waar de heer Jezus zijn leven zal schenken
voor ieder mens van gelijk welke stand.

LIED VAN KRUISDUIJ

Aan wijven en aan venten
verkoop ik mijn gedoe
maar niemand heeft nog centen
de crisis slaat hard toe.

Ik wil geen geld met hopen
'k krijg wel mijn snede brood,
al moet ik soms gaan stropen:
een haasje is vlug dood.

LIED VAN HERODES

Ja, die duivelse koning Herodes
heerst in Vlaanderen met ijzeren hand,
zijn soldaten verdrukken de mensen
en de angst gaat doorheen heel het land.

En die duivelse koning Herodes
wil alleen maar veel geld en veel macht.
Daarom moeten Maria en Jozef
op de vlucht in de donkere nacht.

HET BLOED BEVLEKT DE STRATEN

Het bloed bevlekt de straten,
overal zijn er soldaten
en de vrouwen vluchten henen,
en men hoort de moeders wenen

Helioliotee
en het zwaard klieft hen in twee
en geen kind zal 't overleven
nee, geen kind zal 't overleven
Helioliotee
en Herodes spot ermee
maar geen kind zal 't overleven
want het zwaard klieft hen in twee.

Soldaten moeten braken
willen de slachting staken
het zijn vreselijke dingen
waarover wij nu zingen

Op 't einde van de morgen
is niemand zonder zorgen
ook de vaders zijn gebroken
want hun kind is neergestoken

ZIJT GIJ IN TEGENSPOED

Zijt gij in tegenspoed
haast aan 't verdrinken
en in uw eigen verdriet aan 't vergaan?
Waar is dan die engel
die ons ging beschermen,
die ons de hemel op aarde belooft,
die ons behoedt tegen onheil en smerten
en onze kind'ren verlost van de dood?

Wie zal u troosten in dees droeve dagen
als het verdriet en de pijn u belaagt?
Waar is dan die engel
die ons ging beschermen,
die ons de hemel op aarde belooft,
die ons behoedt tegen onheil en smerten
en onze kind'ren verlost van de dood?

AMOR

Een kind geboren in Betlehem
verblijdet alle Jeruzalem.
Amor, amor, amor, amor,
amor, quam dulcis est amor.

De zoon die nam er de mensheid aan,
die bij den Vader komen kan.
Amor, amor, amor, amor,
amor, quam dulcis est amor.

Toen Gabriël den Engel kwam,
die jonkvrouw toen een zoon gewan.
Amor, amor, amor, amor,
amor, quam dulcis est amor.

Ze legden in een kribbe klein
des eeuwgen Vaders zonekijn.
Typ hier om tekst in te voeren
Amor, amor, amor, amor,
amor, quam dulcis est amor.

DEN EERSTE OP DE WERELD

En den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.

Twee, de zon en de maan
maar den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.

Drie, drie koningen, de zon en de maan,
maar den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.

Vier, vier evangelisten,
drie koningen, de zon en de maan,
maar den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.

Vijf, vijf wonden van den Heer
vier evangelisten,
drie koningen, de zon en de maan,
maar den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.

Zes, zes hanen kraaien in Galilea,
vijf wonden van den Heer
vier evangelisten,
drie koningen, de zon en de maan,
maar den eerste op de wereld
was onzen Lieve Heer.