



# TONEELVERENIGING LABAN

## Het Kindeke Jezus in Vlaanderen

### MET MEDEWERKING VAN

**Kleding en rekwisieten:**

Hildegarde Meyssen

**Decor:**

Guido Veeckmans

**Illustratie:**

Raf Verstraete

**Belichting:**

William Demunter

**Promotie:**

Karin Van Gorp

**Website:**

Johan Morris

**Regie:**

Jan Jansen

**Met dank aan:**

gemeente Bertem, parochie Sint-Lambertus Leefdaal, Parochiaal Centrum



[www.laban.be](http://www.laban.be)

Een kerst- en driekoningenspel naar de gelijknamige roman van Felix Timmermans in tweemaal zeven tafereelen

Muzikale leiding.....Marc Justaert  
 Koor en muzikanten .....Patrick Bryan, Roos De Backer, Katrien Delobelle,  
 Danielle Gourdange, Ghislaine Hemmerijckx,  
 Greta Jochmans, Marc Justaert, Leen Michotte,  
 Annemie Morris, Johan Morris , Lieve Morris, Lut Polleunis,  
 Ann Romeyns , Rita Sepelie , Mirjam Surdiacourt

## Rolverdeling

Maria .....Leen Kindt  
 Pastoor.....Luk De Smet  
 Engel.....Myriam Surdiacourt  
 Jozef.....Wouter Verbeke  
 Elisabeth .....Hilde Van Roy  
 Wachter van Herodes.....Ralf Hamal  
 Meiske/herderinnetje .....Marie Esselinckx  
 Herdersknaap .....Kwinten Van Dyck  
 Herders .....Wouter Van Coetsem, Luk Imbrechts, Mark Mellaerts  
 Jodocus, blinde speelman .....Johan Morris  
 Herderinnen .....Marleen Perdieus, Hildegarde Meysen  
 Sande, een tuinman.....Gijs Justaert  
 Kruisduit, marskramer .....Marc Justaert  
 De 3 koningen .....Dries, Bram en Jens De Smet  
 Herodes .....Luk Imbrechts  
 De nar.....Gijs Justaert  
 Graathals.....Jan Jansen  
 Kops.....Guido Veeckmans  
 Spion .....Karin Van Gorp  
 Dokter.....André Morris  
 Vrouw met kind.....Dominique Jeanmart  
 Vrouw met lam.....Hilde Van Roy  
 Soldaten.....Koen Veeckmans, Dries De Smet  
 Boeren in herberg.....Gijs Justaert, Wouter Van Coetsem  
 Dienster in herberg.....Marleen Perdieus

Jezus werd geboren in Bethlehem en zijn ouders Maria en Jozef woonden in Nazareth. Als Nazareth niet enkel een plaats in Palestina maar ook in Vlaanderen is, kan het Kindeke Jezus dan ook niet geboren worden in een dorp in Vlaanderen?

"In het kader en de landschappen van ons schoon en goed Vlaanderen, heb ik mij het Goddelijke verhaal van het Kindeke Jezus, zijne zoete moeder en zijn goede voedstervader verbeeld, en met wat letterkunde in groot genoeg omsierd".

De feiten van het evangelie konden net zo goed hebben plaatsgegrepen in zijn Vlaanderen van 1916-1917, zo meende Felix Timmermans en hij schreef 'Het Kindeke Jezus in Vlaanderen'.

Maria die twijfelt of ze wel een goede moeder kan zijn ...  
 Een goedmoedige dorpspastoor die zich wel wat veel moeite ...  
 Jozef die het niet zo ziet zitten om met Maria te trouwen ...  
 De wrede tiran Herodes die de mensen uitperst ...  
 Eenvoudige herders die meer geven dan ze eigenlijk kunnen ...  
 Ministers die zich in de gunst van de heerser willen werken ...  
 Een soldaat die aan de zin van het bloedbad begint te twijfelen ...  
 Het is zo menselijk en zo herkenbaar.

Het zou net zo goed allemaal in Leefdaal in Vlaams-Brabant hebben kunnen gebeuren ....  
 ... vanavond dus.

### DEEL 1: KERSTMIS

- \*De boodschap aan Maria
- \*Het Bezoek aan Elisabeth
- \*De veropenbaring aan Jozef
- \*Jozef en Maria moeten naar Bethlehem
- \*Geen plaats in Bethlehem
- \*Kerstmis
- \*De herders bij het kindeke

### DEEL 2: DRIEKONINGEN

- \*De Koningen komen!
- \*De Koningen zijn daar
- \*Herodes wacht op de koningen
- \*De moord op de onnozele kinderen
- \*Kops ontdekt de vlucht
- \*De dood van Herodes
- \*Terug thuis

"Het zou net zo goed in Leefdaal hebben kunnen gebeuren"

